



דני גלבוע ז"ל



מה אברך
לו, במה
לא
בורך?
זה
העלם?
שאל
המלאך.

35 שנה למותו

בן 28 במותו. מבחירי הבנים,
אבן יסוד בקיבוץ



קיפח את חייו בתאונת דרכים, ב-4 בנובמבר 1970,
בדרכו למילוי תפקידו בחזית תעלת סואץ

נולד ב-13 במרץ 1942 בכפר-מנחם,
בה גדל ולמד עד הצבא.



תפקידיו האחרונים:
ריכוז החטיבה הצעירה בכפר-מנחם ומזכיר הקיבוץ

דני היה חייכן. הוא הכיר את סוד
האושר בחיים-להיות שמח בחלקו



דני היה ילד ביישן ושקט, אהב דברי
מתיקה והיה רגיש לרגשות אחרים

הצפייה להחלפת רעיונות בינינו נהפכה לי למקור של תענוגי הגדול ביותר

עם דבורה אמו



אני אוהב אותך כה הרבה, בגלל שאת יפה ואני אוהב
את השמלות שאת לובשת(בהיותו בן 6)

היה לדני יחס מיוחד למשפחתו, אותה אהב, כיבד, העריך,
ברגישות יוצאת דופן יצר קשר עם הוריו ואחיו הקטנים



כמה קשור היה דני לביתו המשפחתי

בגור

מה אברך לו, במה יבורך?
זה הילד? שאל המלאך.

וברך לו חיוך
שכמוהו כאור
וברך לו עיניים
גדולות ורואות
לתפוס בן כל
פרח וחי וציפור
ולב להרגיש בו
את כל המראות.





שלג –
חורף
1951
כיתה
ב'

רק דני מעמיס עליו יותר, עד כי לא נותר לו,
אלא לוותר ועל משאו רוכב ודוהר...

הרצינות שלו הייתה טבולה בהומור

כניסה לתנועה



היה מתייחס במלוא הרצינות לעניין,
אבל מוכן גם לצחוק ולחייך עליו

תזמורת הלבנאים

אתה כבר לא כאן ורק המנגינה לעולם נשארת,
כמו מנגינת חייך, השזורה במנגנותינו.



נתתי לו כל שאפשר לי לתת
שיר, וחיוך, ורגליים לרקוד



טיול שנתי בכיתה ח' בגן-העצמאות
חיוך בכל פה, שיא השלמות (תל-אביב מאי 1957)



החיוך שלך שזור בין חיוכינו באהבה גדולה ובגעגועים אליך

כיתה ט'-יום ספורט



וברך לו רגליים לרקוד ולהתעמל...
וחייל לעשות בכל האתגרים והמשימות.....



מעבר הגבול בראש
הנקרה (בטיול השחרור)
עליזים ושמחים –
איזו חבורה??



על שפת הבריכה בקיבוץ
- מאי 1961
"יחסינו היו טובים וקרובים
והוא היה לי כידיד ורע" (רינה)

מסיבה יפה ושערורייתית



הוא רצה את כולם ולא יצא....

חוגגים יום
הולדת 18
לדני, ערב
יציאתו
לביקור
בארה"ב
בשנת
1960
בבית הוריו
בכפר-
מנחם

שנת הי"ב, נפתחה בציפיה,
לסיום המוסד, עיני כל צופיה...
תשס"א - 1960-61



הוא שיחק קשיחות, אבל היה רגיש מאוד

הלבנאים במוסד



היה בו קסם מסוים, שמשך אליו אנשים. עיניים כאלה,
חיוך כזה ובכלל... עמוד התווך בקבוצה....

נתן את המיירב למוסד, לתנועה
ולקבוצה שלנו – קבוצת לבנה



כיתה י' תשי"ט - 1958 - פתיחת שנת הלימודים

ערב בכברי בטיול השחרור, המורל גבוה והעתיד לא ברור..



כשנזכרים בחוויות משותפות ועולה בת שחוק על שפתותינו,
נדמה כי הנה תפתח הדלת ודני יכנס ויצחק בכל פה..

מה אברך לו, במה יבורך?
זה הגבר? שאל המלאך.



נתתי לו כל שאפשר לי לתת שיר, וחיוך, ורגליים לרקוד
ויד מעודנת, ולב מרטט ומה אברך לך עוד?

ביולי 61 התגייס לנח"ל והשתחרר
באביב 64 בדרגת סגן



במילואים עבר לסיירת שריון, בה לחם
במלחמת ששת הימים בחזית הדרום

באביב 1970 הועלה לדרגת סרן



וברך כי ידיו הלמודות בפרחים
יצלחו גם ללמוד את עוצמת הפלדה
ורגליו הרוקדות את מסע הדרכים
ושפתיו השרות את מקצב הפקודה.

כמפקד יחידת תול"ר

מפגש חיילי לבנה – שישי על הדשא



נזכור לעד את דני שלנו, בכל שנלך
ובכל שנצעד (בת כיתה)



11 שנים של אהבה



הם אהבו מאוד זה את זה בשנות
נעוריהם והתבגרותם.

כבר מגיל 15 החליטה כי תינשא לו

שנות היחד שלהם היו שנים מלאות אושר



קוקית, כשאוהבים כל-כך, כמונו, שום דבר לא יכול לקרות"

בחג הכלולות-קיץ 67



אהבה שבשלה ועמקה
בשלוש שנות נישואיהם

דני אהב את הקיץ אהבה עזה



בקיץ נולדו בנותיו:
יערה בקיץ 68,
נרית בקיץ 69



אשתי היא משהו בלתי רגיל

היה גאה בילדה ושמח עם כל
רגע שיכל לבלות עמה



ממש דמות האב האידיאלי

אם יש דבר שיכול להוריד לי
את שערות השיבה מהראש,
הרי אלו שתי הבנות שלי



אלוהי האוהבים לא קיים את הנדר

דני בשליחות תנועת השומר-הצעיר באנגליה



שנתיים של שליחות בארגון, הדרכה וריכוז של התנועה

במסגרת

התמסרות ללא גבול למילוי תפקידו, בטיפול,
הדרכה ובחינוך ציוני להגשמה בארץ



כמה שהם אהבו אותך וקן לונדון הפך
ל"קן גלבוע" וחדר הפעילות ל"חדר דני"

במחנה קיץ עם חניכים



הקסם האישי שלו והמנהיגות הבטוחה,
שקרנה ממנו-משכו את הנערים והנערות

תמיד אהב לחזור לקן
המשפחתי החם והאוהב



עם דליה, חיים, רענן ונח-
בו היה אהוב ונאהב

נזכור לעד את דני שלנו, בכל שנלך ובכל שנצעד



הנער הזה - עכשיו הוא מלאך.
לא עוד יברכהו, לא עוד יבורך.
אלוהים, אלוהים, אלוהים,
לו אך ברכת לו - חיים.